



Samling under mangotræet



Elever fra børnehaveklassen



En afholdt aktivitet – musik!

Året, der gik. Endnu en gang ser vi tilbage på et skoleår på Entebbe Children's Welfare Primary og på de elever, der har tilknytning til skolen. Dette skoleår ligner på mange måder de foregående år med de udfordringer, der er på en skole i Uganda, men også med udvikling og glæde blandt personale og elever. I mere end 10 år har Gertrude Nakanaabi nu stået i spidsen for skolen, og det er hendes fortjeneste og hårde slid, at skolen i dag er anerkendt i samfundet. Gertrude har pr. 1. december fået et nyt arbejde, så hun har sagt farvel til skolen. Alle på skolen og vi i Verdens Børn takker hende for den store indsats, hun har lagt i arbejdet med de handicappede børn og i kampen med at få ejerskab over skolens grund. Det bliver uden tvivl svært at undvære hende, men vi hilser den nye skoleleder velkommen.

Skolen har ca. 60 elever – heraf ca. halvdelen som kostskolebørn. Faddere støtter 33 elever gennem Verdens Børn – heraf enkelte elever, der har gået på skolen, men af forskellige årsager nu går på andre skoler – almindelige folkeskoler og skoler for døve elever. Foruden undervisning får eleverne to måltider på skolen, medicin og skoleuniform. Alle lærere har en eller anden form for uddannelse inden for specialpædagogik, og eleverne bliver undervist i hold, der passer til deres evner. Igen i år har skolen nydt godt af at have frivillige studerende fra Japan og Tyskland.

Besøg fra Verdens Børn. I oktober besøgte jeg skolen, og det var på mange måder en rigtig god oplevelse. Jeg blev så venligt modtaget af lærere og elever, der havde forberedt sange, optrin, taler og gaver. Jeg havde også gaver med – fra faddere og fra indsamlinger. Bl.a. legetøj, skolebøger og flere hundrede T-shirts som gjorde stor lykke. Der skal ikke så meget til at gøre disse børn glade. Der var rent og pænt på skolen, som dog trænger til en del renovering. Gertrude har været god til at søge om penge til bl.a. maling, tørrestativ og vandtanke, men vind og vejr slider på bygningerne, der er lavet af halvdårligt materiale.



Traditionel dans



Store drenge i nye T-shirts



En sang om taknemmelighed til Gud

Eleverne. Flere eftermiddage overværede jeg undervisningen på skolen. Der undervises på engelsk og luganda - ofte på samme tid! Lærerne virker gode og kompetente, og der var en god stemning i klasselokalerne. Foruden de almindelige boglige fag og den specielle træning, undervises flere af eleverne også i håndarbejde og smykkefremstilling. Det er flot, hvad lærerne formår at lave med disse elever. Jeg havde mange samtaler med eleverne – som dog mest svarede yes til mine spørgsmål. Men de var gode til at fortælle om livet på skolen på luganda! Her forstod jeg dog kun ganske lidt; til gengæld var der meget glæde og stolthed at læse i deres ansigter. Jeg kan med sikkerhed sige, at eleverne trives godt på Entebbe Children's Primary.

Måltider. Skolens store udfordring var igen i dette år at få råd til at købe ordentlig mad til eleverne. Skolen forsøger med afgrøder i haven og holder høns, som giver æg, hvis de er i humør til det. Ellers er dagens måltid basismad som grød, ris og bønner. Det store mangotræ i midten af skolegården giver mango en måned om året, og alle kigger med længsel på modningsprocessen i årets løb. Træet er skolens midtpunkt: her er skygge, lærermøder afholdes, eleverne tager et hvil, og besøgende underholdes her.

Tak. Det er meget livsbekræftende at besøge en skole som denne. Elever såvel som personale har de strengeste udfordringer i livet. Alligevel oplever man omsorg for hinanden, en tro på bedre tider, smil, glæde og gå-på-mod. Meget af denne optimisme hænger sammen med de muligheder, du som fadder er med til at give børn på denne skole eller på de øvrige skoler, hvor der går fadderbørn. Jeg vil gerne takke dig for din støtte og ønske dig et rigtig godt nytår!

Med venlig hilsen

Entebbe Children's Welfare Primary
Verdens Børn og
Lone Kamper Rietz