



Se - vi har lavet en bold



Kom så!



Ormekur

Her i 2014 er det 200 år siden, at der blev indført undervisningspligt i Danmark. Det tog dog en del år før skolen, som vi kender den i dag, blev gennemført. Børn var en værdifuld arbejdskraft især på landet, og helt op til 1958 gik mange danske børn kun i skole hver anden dag. Adskillige børn blev også taget tidligt ud af skolen og sat i arbejde. Den korporlige afstraffelse blev, som en del sikkert kan huske, først forbudt så sent som 1967, og først fem år senere blev ni års undervisningspligt indført.

I Uganda gennemløbes denne udvikling over langt færre år. På Mukono har vi allerede nu to års børnehaveklasse efterfulgt af syv års undervisning, og langt de fleste af skolens børn gennemfører heldigvis også denne grunduddannelse. Men af de 68 millioner børn, der på verdensplan aldrig kommer i skole, kommer knapt halvdelen fra Afrika syd for Sahara, og der er stadig børn i Mukono distriktet, som ikke får en grunduddannelse.

Det forløbne skoleår

Der var stor travlhed op til skoleårets start i februar, idet der er indgået et samarbejde mellem vor hovedsamarbejdspartner, Juvenile Welfare Service (JWS), og en anden lokal ngo, Hidden Talents Society (HITS), om drift og ledelse af selve skoleundervisningen. Den nye skoleleder er en kvinde, som hedder Margaret Nakyobe.

JWS står fortsat for børnehjemmets drift og for al kontakt til børnene. HITS har selv andre skoler i området, og det er vores håb, at samarbejdet vil føre til endnu bedre undervisning. Høje karakterer og gode sportslige evner betyder rigtigt meget for børnenes muligheder for videreuddannelse, idet de kan give adgang til at få et scholarship.

I modsætning til forrige år gennemførte distriktet i 2013 sportskonkurrencer for alle skoler, og det er noget, børnene træner meget til og går op i med liv og sjæl. Også i år kunne MCH fremvise gode resultater. På billedet ved siden af er den vindende pige i rødt i 200 m løbet således fra MCH. Og også i højdespring samt i den teknisk vanskelige trespringsdisciplin gik det godt.

Danse- og musikundervisningen nød godt af en fadderdonation af nye trommer, og det er en fornøjelse at se den iver og dygtighed drengene lægger for dagen, når trommerne røres.

Sundhedssituationen på MCH har været god i 2013. Særdonationen af nye, imprægnerede myggenet har effektivt medvirket til et meget lavt antal malaritilfælde blandt børnene. Børnene får også regelmæssigt en ormekur. Uddeling af mikstur hertil er vist på billedet. Vores tilknyttede læge har i nogen tid ønsket sig et mikroskop, og nu ser det ud til, at der er lys forude, idet en af fadderne fra vores aktive lokalforening i Svinninge har overtalt en pensioneret læge til at donere et sådant, som jeg kan tage med ved næste besøg.

Besøg på skolen

Også i 2013 havde jeg mulighed for at besøge MCH og vores samarbejdspartner JWS. Skolen er nu nede på i alt at have 234 elever, hvoraf vi støtter ca. 170. Hertil kommer knapt 75, hvis videregående uddannelse også støttes af Verdens Børns faddere. Som vanligt foretog jeg stikprøvekontrol af, at de støttede børn også aktivt går på skolen, at der er dokumentation for afholdte udgifter, talte med lærere og "plejemødre" og frem for alt nød jeg at se både arbejdsomme og glade, legende børn.



Store vaskedag



Eksamen nærmer sig, der øves



Sladderbænken for de små

Forbedringer og udfordringer

Lad mig starte med det positive: MCH fik 25.000 kr. af midlerne fra tips- og lottofonden. De gik til at bygge to af fire ønskede latriner til lærere og andre ansatte. Selve det udgravede hul er tre meter dybt, så det dækker behovet de næste par år.

Mukono Children's Home har i en del år ejet 4 -5 acres nogle kilometre fra skolen. Området er blevet brugt til at dyrke majs, bønner, kassava, bananer m.m. for at mindske indkøbet af disse dyre, basale fødevarer. For at skaffe penge til en hårdt tiltrængt udskiftning af vinduer i klasseværelserne og en adgangsport til hjemmets område, har det været nødvendigt at frasælge den ene af disse acres. Porten har reduceret naboernes trafik igennem skolens og hjemmets område, en trafik som især ved nattetider gør børnene utrygge.

Jeg har i årets løb søgt forskellige private fonde om støtte til at få vaske-, bade- og toiletfaciliteter gjort færdige i pigernes sovesal fra 2010 samt få høstet og opbevaret regnvand fra bygningens tag, idet skolens brønd til tider løber tør. Anstrengelserne har dog hidtil været forgæves, men nu er der måske tændt et lille håb takket være Svinninge lokalforenings mellemkomst. Det skal blive spændende at se, hvad det ender med.

Jeg har tidligere omtalt skolens vanskelige økonomi, og de fortsat stigende fødevarerpriser og lønninger indebærer, at flere og flere alvorlige vedligeholdelsesproblemer hober sig op. Huller i tagene, huller i gulve, manglende maling, nye borde og stole, nyt undervisningsmateriale og en løsning på lærernes dårlige boligforhold for blot at nævne nogle af problemerne.

Børnene er typisk 12 - 15 år, når de er færdige med grundskolen. Hvad enten de søger en erhvervsuddannelse eller vil fortsætte deres skoleuddannelse vil det ske på private uddannelsessteder, hvor omkostningerne typisk er 300 - 400 kr. pr. mdr. Verdens Børn har haft mulighed for at toppe fadderbetalingen op for en del børn, så de har kunnet fortsætte deres uddannelse, men pengene rækker desværre langt fra til alle. Det er selvfølgelig ærgerligt, men vi må glæde os ved, at børnene trods alt har fået en god grunduddannelse.

Tak til alle

for det sindelag, der vedholdende sikrer støtte til at give trængende børn i et andet land håb og en bedre fremtid. Selvom den økonomiske vækst i Uganda i disse år er højere end i Danmark, er det stadig knapt 40 procent af uganderne, som lever for under én dollar om dagen, og det er børn fra denne gruppe, der nyder godt af jeres støtte. Også under mit besøg udtrykte JWS stor taknemmelighed og bad mig viderebringe deres varme tak og gode ønsker til alle faddere.

Med venlig hilsen,

*Mukono Children's Home og Verdens Børn
Torkil Eriksen*

