



Frikvarter

Kakundi Community School ligger placeret i Rakai-distriktet i det sydvestlige Uganda ca. 200 km fra hovedstaden Kampala. Rakai-distriktet har, med sin nærhed til Tanzania, meget kommerciel trafik til og fra grænsen til Tanzania. En følgevirkning heraf har bl.a. været, at Rakai-distriktet tidligere har været hårdt ramt af hiv/aids.

Skolen er en landskole med ca. 10 km til nærmeste landsby. Skolen ligger på et højdedrag, hvorfra der er en smuk udsigt over søen Lake Kijanebalola. Kakundi Community School ejes og drives af Juveniles Welfare Service (JWS), en lokal NGO.

Skolens daglige leder hedder Nkalubo Naome, der sammen med 16 lærere står for den daglige undervisning af ca. 300 børn, hvoraf 113 bliver støttet økonomisk af faddere i Verdens Børn.



Nye bøger pakkes ud

### Eleverne:

Befolkningen omkring Kakundi ernærer sig primært ved at dyrke små jordlodder, fiske i søen og efterfølgende sælge til opkøbere. Det er de færreste, der kan betale skolepenge. Mange af børnene er forældreløse og bor derfor hos bedsteforældre, anden familie eller nære slægtninge.

Skolen omfatter en 3 årig børnehaveskole samt en 7-årig grunduddannelse – Primary School. På skolens børnehjem bor der 40 børn.



Den årlige idrætsdag odaddans...dans

I år har 14 fadderbørn forladt Kakundi Community School for at fortsætte deres skolegang i en Secondary School. I Secondary School er skoleudgifterne større end i Primary School, men via fadder-betalinger og supplerende støtte fra uddannelsesfonden i Verdens Børn, har det været økonomisk muligt at hjælpe børnene.

I 2014 tæller skolens afgangsklasse (7. klasse) på Kakundi Community School 21 elever, hvoraf 13 støttes af faddere i Verdens Børn. Af disse 13 elever, har skolelederen indstillet 10 elever, som værende egnede til at fortsætte deres skolegang i overbygningsskole (Secondary School) i 2015.

Det er naturligvis positivt, ligesom det er glædeligt, at det økonomisk ser ud til, at også disse børn kan forvente en videregående uddannelse.

Ligeledes klarer skolen sig godt på det sportslige område. Gruppebilledet er taget fra den årlige idrætsdag. Billedet viser nogle af de løbere som deltog i 200 meter løbet. De bedste af løberne kvalificerede sig til at repræsentere hele distriktet; - i baggrunden ses de mange børn, der hyller deres venner.



Tidlig morgen

2014 blev i lighed med tidligere et år, hvor en del familier forlod Kakundi-området i forsøget på at finde lykken andetsteds.

Dertil kom de fadderbørn, der af egen vilje forlod skolen. Årsagerne hertil var meget forskellige. Nogle rejste væk sammen med forbigående opkøbere, i håbet om at få arbejde i en større by. En var blevet gravid og en anden ville forsøge at tjene penge ved at arbejde som hushjælp.

Mit indtryk er, at såvel på børnehjemmet som i skolen forsøger det engagerede personale at give børnene så trygge rammer, som det er muligt.



Morgenmaden er snart klar.....



På vej til skole      Dehvandssovesal



Pigernes sovesal blev malet i februar



Klar til dagens undervisning

## Hverdagen på skolen:

Kl. 05:30 - børnene på børnehjemmet vækkes. Der er morgenmad med efterfølgende rengøring eller markarbejde indtil kl. 07:20. Børnene vasker sig og gør sig klar til undervisningen, der starter kl. 08:30.

Kl. 10:30 - 11 er der pause. Undervisningen fortsætter i tidsrummet kl. 11 – 13. Der er frokostpause til kl. 14.

Undervisningen genoptages og fortsætter til kl. 15:30. Herefter er der udendørs sportsaktiviteter og forskellige former for spil til kl. 16.30, hvor skoledagen slutter.

De børn der bor på børnehjemmet genoptager efter endt undervisning de huslige pligter, og kl. 19 er der aftensmad. Kl. 21.30 går man til ro.

Lørdage: - slutter det daglige undervisningsprogram tidligere, og kl. 14-16 er det tid til at vaske tøj. Dagen slutter med underholdning og leg.

Søndage: - børnene må sove lidt længere, hvorefter man samles til bøn, der slutter kl. 10. Resten af søndagen er der leg og underholdning og naturligvis mulighed for at vaske det tøj man ikke nåede om lørdagen.

## Bygningerne:

Som nævnt i årsrapporten for 2013 er listen over nødvendige reparationer lang, og behovet for penge hertil er stort. I løbet af 2014 har det været muligt at få foretaget følgende reparationsarbejde:

- Pigernes sovesal blev malet i februar og skulle nu være helt færdigrenoveret.
- Pigernes og drengenes baderum er ligeledes blevet renoveret i løbet af 2014.
- Redskaber på legepladsen er blevet repareret/ udskiftet.
- Der er bygget et nyt latrin til lærerne.
- I disse uger arbejdes der med renovering af de meget nedslidte lærerboliger.
- Penge til udskiftning/ reparation af tagrender og nedløbsrør er netop blevet afsendt. Forbedringerne vil medføre en bedre vandhøst fra tagene i 2015.

Skolens solpanelsystem med tilhørende batterier er desværre så nedslidt, at det i år ikke har været muligt at have lys om aftenen. Et problem vi naturligvis gerne skal have løst i løbet af det kommende år. En udskiftning af solpanelsystemet er dyr og forventes at koste ca. kr. 60.000.

## Besøgsrejse:

Min næste besøgsrejse til skolen bliver i marts 2015. Jeg glæder mig til at se de forbedringer, der er foretaget i løbet af i år, og jeg glæder mig naturligvis til at møde børnene og personalet. Vigtigt bliver det, i samarbejde med JWS og Nakalubo Naome at få udarbejdet en prioriteret liste over de arbejdsopgaver, der venter i de kommende år.

Såfremt der skulle være faddere, der i forbindelse med besøgsrejsen ønsker, at jeg medbringer breve, billeder etc. til deres fadderbarn, er man meget velkommen til at kontakte mig.

Kære faddere og sponsorer – mange tak for jeres støtte i 2014!!

Med venlig hilsen  
Kakundi og Verdens Børn  
Niels Erik Westermann, projektansvarlig

