

9. januar 2014

Kære faddere til børn og unge på Happy Home

Den 7. december 2013 blev Happy Home ramt af en stor sorg. Lederen Stephen Daniel Nathaniel fik et hjertetilfælde og døde få timer efter. Han har i en årrække lidt af diabetes og havde i forbindelse med det fået store problemer med sit syn, der var stærkt nedsat. Ikke desto mindre var han utrættelig i sit arbejde for at forbedre forholdene for de allersvageste og mest udsatte ikke bare i byen Ooty, hvor Happy Home ligger, men i hele lokalområdet. Ved hans begravelse få dage efter deltog flere tusinde mennesker, der alle ønskede at tage afsked med ham.



*Børnene fra Happy Home ved begravelsen*

Heldigvis er de mange børn og unge på Happy Home i gode og trygge hænder hos Nathaniels søn, Isaac, der nu har overtaget ledelsen og ansvaret. Isaac er godt kendt med forholdene, idet han i flere år har taget del i arbejdet. Samtidig har han sin fars dygtighed og gode og kærlige sind. Også Nathaniels enke, Margaret, der er lærer, deltager i ledelsen af Happy Home. Hun har i en årrække hjulpet til med kontorarbejdet og er således godt inde i tingene.

I begyndelse af februar besøger jeg Happy Home, og også for mig personligt er det et stort savn, at Nathaniel da ikke vil være der. Som sædvanlig vil jeg gerne medbringe breve og hilsner fra de af jer, der måtte ønske det. Jeg rejser allerede 31. januar.

Verdens Børn har 59 fadderskaber på Happy Home, og det er altid en stor glæde at møde vores sponsorbørn år for år og kunne følge deres udvikling. I det forløbne år er der kommet en del nye børn til. Det er børn fra de allerfattigste familier, som Stephen Nathaniel har opsøgt på sine ture rundt i området.



*To af de børn, der har fået fadderskab i 2013*

Tak for jeres støtte til Happy Home i det forløbne år og rigtig godt nytår.

Hanne Matthiesen, projektansvarlig for Happy Home

Adresse: Delken 9, 6000 Kolding