

# ÅRSRAPPORT 2011 KAKUNDI

1326 og 1329



## GENERELT OM UGANDA

Uganda, der har ca. 30 mio. indbyggere og er ca. 5 gange så stort som Danmark, havde præsidentvalg i februar 2011. Det kom ikke bag på mange, at præsidenten siden 1986, Yoweri Museveni, blev genvalgt. Oppositionens protester mod valget blev fejret bort, men en større korruptionsskandale i forbindelse med nogle oliekoncessioner førte senere til store demonstrationer desværre med adskillige dræbte.



Ugandas nationalprodukt er lidt mindre end Århus's. Det svarer til, at alt hvad ikke blot danskerne, men alle i hele Norden og Baltikum kunne købe, og alt hvad vi kunne bruge på skoler, veje, hospitaler osv. skulle finansieres af værdien af det, århusianerne skaber. Selv om århusianerne er dygtige og flittige, ville der ikke blive meget til hver dansker, og indkomstfordelingen i Uganda er endnu mere skæv end i Danmark, så for almindelige mennesker ville hverdagen blive en kamp. Tilværelsen for svage grupper – og forældreløse børn hører til de svageste – ville være uden meget håb. Her kan en hjælpende hånd til husly, mad, omsorg og undervisning betyde en verden til forskel. Og det er jo netop det, som Verdens Børns faddere og sponsorer gør.



Den økonomiske krise er ikke forbeholdt Europa, men kaster også sin tunge skygge over Uganda. Med begivenhederne i Libyen har Uganda mistet en ikke uvæsentlig støtte, der har sikret billigt brændstof, og selv om verdensmarkedsprisen på kaffe er steget med ca. 50 pct., hjælper det ikke meget, når landet samtidigt lider under en 3 - 4 dobling af fødevarerpriserne. Tilværelsen for de mere ydmyge eksistenser, som Verdens Børn (VB) beskæftiger sig med, er ikke blevet nemmere i 2011.

## VAGTSKIFTE

Efter ti års engageret arbejde som projektansvarlig ønskede Anette Stryhn at blive afløst på denne post. Det skete så i juni 2011, hvor undertegnede tog over. I oktober tog jeg sammen med foreningens formand til Uganda, hvor vi besøgte flere af VB's projekter og herunder selvfølgelig også Kakundi. Jeg havde ikke været i Uganda siden 1988, så det var meget spændende at besøge landet igen, og jeg glæder mig til at arbejde med den store udfordring, der ligger i at give nogle bedre fremtidsmuligheder for de børn, som VB's faddere yder god støtte til.





## SAMARBEJDET MED JWS

Juvenile Welfare Service (JWS) er den lokale NGO, som VB i mange år har samarbejdet med, og som ejer og står for driften af skolehjemmet i Mukono. I et indlæg i Verdens Børns seneste blad har jeg skrevet lidt om de problemer, der er opstået med JWS's administration. Vi må desværre konstatere, at økonomistyringen det sidste års tid har været i forfald, og at der er meget at rette op på. Skolens udgifter er vokset bl.a. fordi man har accepteret børn fra lokalsamfundet, som ikke har været i stand til at betale for de omkostninger, de medfører, lige som skolen har sendt elever videre i undervisningssystemet på skoler, hvor betalingen overskrider støttebeløbet fra fadderne. Resultatet er, at skolen nu har gæld, som skal afvikles. Der er taget en række skridt for at få genskabt en bæredygtig økonomi, og fremskridt kan heldigvis så småt ses, om end vi nok må vente nogen tid endnu, inden vi kan føle os sikre på, at alt er som det skal være. Vi følger udviklingen tæt.

## Skolen

Ved årets udgang støttede VB 181 børn på skolen samt 17 elever, der var i gang med videregående undervisning eller træning uden for skolen. Hertil kom 239 børn, som ligeledes gik på skolen. Skolen modtog for nogle af disse børn en vis betaling fra slægtninge til børnene.

Skolen er taknemmelig for at have fået nye møbler i flere klasser og for penge til erstatning af stjålne solpaneler og lynafledere. Tidligere i år rev en storm taget af en bygning, som vi må få repareret i 2012, ligesom komfurerne skal istandsættes.

Skolen ligger i en fattig region, og hvert år er der familier, som søger lykken andetsteds. Det betyder, at også i år har en del børn forladt skolen, men der er stadig flere børn, som ønsker at blive optaget på skolen, hvis vi kan finde nye faddere.

For at slutte i en mere positiv tone er jeg glad for at kunne sige, at jeg under mit besøg så engagerede lærere og glade børn – og det er jo det, det handler om.

Mange tak for jeres fortsatte støtte.

Med venlig hilsen  
Kakundi Community School, Verdens Børn og  
*Torkil Eriksen*

## VÆRD AT HUSKE PÅ:

Mange børn mangler en fadder. De fleste ny faddere tilmelder sig, fordi familie, venner eller kolleger har fortalt dem om Verdens Børn – prøv det.