



Fotografierne viser dejlige børn fra Kariyalur og korets dirigent, Tove Tersbøl, i færd med at lave pandekager!

Kære faddere

Dagligdagen på Kariyalur forløber fortsat godt, og børnene er trygge, glade og sunde. Lederen Benjamin Sudhakar og hans kone Priscilla yder en stor indsats for at give børnene gode betingelser, godt hjulpet af dygtige medarbejdere. Den længe ønskede vandledning er nu blevet etableret. Det giver bedre toilet og badeforhold og er en stor forbedring i hverdagen.

I 2012 havde jeg lejlighed til at besøge Kariyalur hele 2 gange! I februar var jeg på mit sædvanlige årlige besøg, og allerede i juli måned kom jeg igen, denne gang sammen med et dansk kor hjemmehørende i Skærbæk i Sønderjylland. Koret boede på børnehjemmet i nogle dage, hvor de gav koncert for børnene, og en varm tropeaften gav de også en udendørs koncert for beboerne i den nærliggende landsby. En stor oplevelse for både kor og tilhørere! Medlemmer af koret havde inden turen indsamlet tøjdyr, brugt legetøj og forskellige spil til børnene, og der blev desuden indkøbt en masse bolde mm. Og så blev der ellers afholdt ”store legedag”, hvor børn og voksne en hel søndag spillede og legede både indendørs og udenfor. Fantastisk at se så megen glæde hos både børn og voksne!

Der har i 2012 været tilgang af faddere, så Verdens Børn nu har i alt 76 fadderskaber på Kariyalur.

I februar rejser jeg igen til Sydindien, og I er som altid velkomne til at sende breve til mig (før 5. februar), hvis I vil have en hilsen med til jeres fadderbarn.

Godt nytår og en stor tak for jeres støtte i det forløbne år.

Venlig hilsen

Hanne Matthiesen

projektansvarlig for Kariyalur

Adresse: Delken 9, 6000 Kolding

