



Den lange bustur fra V. Sithur til Trankebar



Forfriskning på vejen: Kokosnød med sugerør



Børnene oplever havet for første gang i deres liv



Glade børn foran Fort Dansborg i Trankebar

Kære faddere til børn på børnehjemmet i V. Sithur.

Efter at Benjamin Sudhakar først på sommeren 2015 blev udnævnt til ny leder af børnehjemmet i V. Sithur, er der faldet ro omkring stedet. Benjamin Sudhakar er velkendt af Verdens Børn, idet han i forvejen er en dygtig leder af børnehjemmet i Kariyalur, som også støttes af fadderskaber hos Verdens Børn.

Benjamin Sudhakar bor sammen med sin familie i Kariyalur, der ligger et par timers kørsel fra V. Sithur, men han har siden udnævnelsen jævnligt besøgt V. Sithur og ført tilsyn med forholdene der. I det daglige er det et ældre ægtepar, Mr. John og Savitha, der tager sig af børnene i V. Sithur.

Når Per Lindrup fra Verdens Børns bestyrelse og jeg i slutningen af januar besøger V. Sithur, forventer vi at finde forholdene på børnehjemmet så tilfredsstillende, at vi igen kan åbne for tilgang af nye fadderskaber.

Der er for øjeblikket kun 26 børn på V. Sithur, der udelukkende støttes af fadderskaber hos Verdens Børn. Vi arbejder for øjeblikket hen i mod en administrativ sammenlægning af børnehjemmene i V. Sithur og Kariyalur, da det vil give mulighed for en bedre udnyttelse af personalet og give større økonomisk fleksibilitet.

Benjamin forventer således i løbet af det nye år at flytte Mr. John og Savitha tilbage til Kariyalur, hvor de tidligere har boet og arbejdet og lade nye og yngre kræfter overtage det daglige arbejde med børnene i V. Sithur.

På grund af sammenlægningen af administrationen af de to børnehjem vil I fremover i forbindelse med udskiftning af børn kunne opleve, at et fadderskab på et barn i V. Sithur erstattes af et fadderskab på Kariyalur og omvendt.

Da jeg i det forløbne år ikke har haft mulighed for at besøge V. Sithur, må I denne gang nøjes med billeder fra december 2014, hvor børnene fra V. Sithur for første gang nogen sinde var på en udflugt. Turen gik til den gamle danske koloni Trankebar, med det gamle Fort Dansborg, der ligger ved Den Bengalske Bugt på Sydindiens østkyst, og det var ikke mindst en kæmpeoplevelse for børnene at se havet for første gang i deres liv.

Jeg glæder mig meget til gensynet med børnene i V. Sithur i slutningen af januar og medbringer gerne breve eller små gaver, hvis nogen af jer har lyst til at sende noget med til jeres fadderbarn.

På vegne af Verdens Børn og børnene i V. Sithur sender jeg jer en stor tak for jeres støtte i det forløbne år og ønsker jer alle godt nytår.

Venlig hilsen

Hanne Matthiesen
Projektansvarlig for V. Sithur